

Kevelaer

Deelnamekosten per persoon

De deelnamekosten voor deze tweedaagse pelgrimstocht naar Kevelaer op 18 en 19 juli 2023 bedragen **€ 185,00** p.p. De toeslag voor een eenpersoonskamer bedraagt € 10,00. Na digitale aanmelding ontvangt u per e-mail een factuur.

Aanmelding

U kunt zich aanmelden door het aanmeldformulier op onze website geheel in te vullen.

Boekingsinformatie

Er geldt een minimum deelname van 40 personen. Je krijgt uiterlijk 4 weken voor vertrek bericht als de reis niet doorgaat.

Hulpmiddelen

Uw (eigen) rolstoel en/of rollator kan meegenomen worden in de bus. Vanuit de organisatie zijn geen hulpmiddelen beschikbaar.

Contactpersonen

's-Gravenzande ♦ Christine Hendriks ♦ 41 58 28
 Hoek van Holland ♦ Jacqueliën de Bruijn ♦ 38 55 15
 Heenweg ♦ Jacqueliën de Bruijn ♦ 38 55 15
 De Lier ♦ Anneke Bisschop ♦ 51 58 76
 Kwintseheul ♦ *vacant* ♦ 62 28 22
 Poeldijk ♦ *vacant* ♦ 62 28 22
 Monster ♦ Elly van Os ♦ 28 08 80
 Maasdijk ♦ Nel van der Arend ♦ 52 35 43
 Honselersdijk ♦ Ruud Overschie ♦ 88 22 77
 Naaldwijk ♦ Marga van Adrichem ♦ 62 67 97
 Wateringen ♦ Elleke van der Knaap ♦ 29 38 22

Stichting Bedevaarten Westland is zoals zo vele stichtingen in ons land een stichting met een goed doel. Stichting Bedevaarten Westland is voor de voortgang van haar werk afhankelijk van giften en donaties. Wij willen bedevaarten blijven organiseren voor jong en oud, gezonden en zieken. Graag wil Stichting Bedevaarten Westland ook voor hen een bedevaart mogelijk blijven maken. Uw steun en hulp zijn daarvoor hard nodig. U kunt ons helpen om dit werk voort te blijven zetten zodat geen enkele pelgrim om financiële redenen hoeft af te zien van een bedevaart.



*Westlandse
Bedevaarten*

STICHTING BEDEVAARTEN WESTLAND

Vorkotterstraat 13
2295 HC Kwintseheul

☎ (0174) 622 822
 info@westlandsebedevaarten.nl
 www.westlandsebedevaarten.nl
 NL71 RABO 0148 3536 81
 KvK nr 50642006



KEVELAER



dinsdag 18 juli
woensdag 19 juli

2023

Pelgrimstocht naar Kevelaer op dinsdag 18 en woensdag 19 juli 2023

Kevelaer

Kevelaer is een bedevaartplaats net over de Duits - Nederlandse grens vlakbij Kleef. Het heeft niet de bekendheid als Lourdes, hoewel het verhaal over Kevelaer veel ouder is. Rond Kerstmis van het jaar 1641 hoort de vrome marskramer Hendrik Busman op de heide van Kevelaer nabij een hagelkruis tijdens zijn gebed een stem: "Bouw mij op deze plaats een kapelletje!" Hij hoorde op drie verschillende dagen deze geheimzinnige stem. Zijn vrouw zag in een nachtelijke verschijning een afbeelding van Maria als "Troosteres van de bedroefden". Zij had een tijd eerder deze afbeelding gezien in de handen van twee soldaten. In die tijd na de pestepidemie van 1623 in die contrerien werd de inspraak van Maria vaak onder deze titel ingeroepen. In 1642 reeds kon de pastoor van Kevelaer het genadebeeld in het door de marskramer Hendrik Busman gebouwde kapelletje plaatsen.



Wat kun je verwachten?

Ons vertrekpunt is de St Jan de Doperkerk in Wateringen dat vele jaren als Broederschapskerk heeft dienst gedaan. De prachtige gebrandschilderde ramen vertellen het verhaal van Kevelaer en Lourdes. Bij aankomst in Kevelaer zullen we ons tegoed doen aan koffie met wat lekkers. Nog voor de lunch brengen we onze bedevaartkaars naar de Genade kapel met aansluitend een korte rondleiding over het Heiligdom. In de middag kunt u deelnemen aan de grote kruisweg. Als afsluiting van de eerste dag hebben we een kort programma in een kapel.

Op de tweede dag hebben we na het ontbijt een eucharistieviering voor de Westlandse pelgrims. Een bezoek aan het oude stadje van Kevelaer mag zeker niet ontbreken. Sinds meer dan 360 jaar bepaalt de bedevaart hier het dagelijks leven. Nog voor ons vertrek uit Kevelaer zullen we met een danklof onze bedevaart afsluiten.



Programma (onder voorbehoud)

Dag 1 Dinsdag 18 juli 2023

- 07.00 u Pelgrimsgebed in de kerk
- 07.15 u Vertrek vanuit Wateringen
- 09.30 u Aankomst Kevelaer
- 10.00 u Koffie met wat lekkers
- 11.00 u Met kaars naar Genadekapel
- 12.00 u Angelusgebed
- 12.30 u Lunch
- 15.00 u Grote Kruisweg
- 18.00 u Diner
- 20.30 u Rozenkransgebed

Dag 2 Woensdag 19 juli 2023

- 07.30 u Ontbijt
- 09.00 u Eucharistieviering
- 12.30 u Lunch
- 14.30 u Danklof
- 15.30 u Vertrek uit Kevelaer
- 18.30 u Aankomst Wateringen