

Geschiedenis

Aan de rand van Brielle werden in 1572 negentien geestelijken door de Watergeuzen gemarteld en door ophanging vermoord. Onder de negentien priesters en kloosterlingen die gedood werden waren de norbertijn Adrianus van Hilvarenbeek, pastoor te Monster met zijn kapelaan Jacobus Lacop. De anderen, vooral Franciscanen, waren afkomstig uit Gorcum. Ze werden opgehangen omdat ze weigerden hun geloof in de H. Eucharistie en hun trouw aan de Paus op te geven.

In de 19e eeuw hebben katholieken de grond gekocht waar de martelaren werden opgehangen. Er werd een houten kapel gebouwd en een binnenplaats gecreëerd, het zogenoemde martelveld. Op het martelveld zijn met een betonnen rand de omtrekken aangegeven van de turfschuur, waar de martelaren indertijd gedood werden. In de kerk staat een reliekschrijn met hun beenderen. Ter vervanging van de houten kapel uit de 19e eeuw is in 1932 ter ere van de Martelaren een Bedevaartkerk gebouwd. Op het achterliggende martelveld, waar zich de turfschuur bevond, waren al eerder een kruisgang, de 'Ommevang', en een stenen kapel met buitenaltaar opgericht. Recentelijk zijn deze gerestaureerd.

Het standvastig getuigen van de negentien martelaren van Gorcum heeft door de jaren heen veel gelovigen geïnspireerd om op bedevaart naar Brielle te gaan. Om daar in processie met het Allerheiligste onder de bogen te lopen of om de kruisweg te bidden.



*Westlandse
Bedevaarten*

STICHTING BEDEVAARTEN WESTLAND

Vorkotterstraat 13
2295 HC Kwintshoek



☎ (0174) 622 822
info@westlandsebedevaarten.nl
www.westlandsebedevaarten.nl
NL71 RABO 0148 3536 81
KvK nr 50642006

Zaterdag 9 juli 2022

9e

**Westland - Brielle - Westland
bedevaart**

per fiets

van de Martelaren van Gorcum in De Lier
naar de Martelaren van Gorcum in Brielle

Eén van Geloof en één van Geest



**Nationale Bedevaart
HH. Martelaren van Gorcum
Brielle**

Martelaren van Gorcum

Op 26 juni 1572 zond geuzenleider Barthold Entes van Mentheda zijn kapitein Marinus Brand met 16 schepen en 150 krijgslieden naar Gorinchem en Woudrichem. Woudrichem werd op 27 juni gewonnen voor Willem van Oranje. Na een beraadslaging met het Gorcumse stadsbestuur kozen ook zij de kant van de opstandelingen door de geuzen binnen te laten. Drossaard Casper Turck, trouw aan de koning, beschoot vanuit kasteel De Blauwe Toren de opstandige stad. Op dit kasteel, gelegen aan de Merwede, zaten ook de geestelijken die de stad waren ontvlucht. Op 27 juni, kort na middernacht, gaf Caspar Turck het kasteel over. In strijd met de gedane toezegging werden de geestelijken gevangengenomen en op 7 juli 1572 door de geuzen overgebracht naar Brielle. Tijdens de martelingen die ze moesten doorstaan, bleven ze standvastig in hun geloof. Lumey liet hen ter dood brengen in de nacht van 8 op 9 juli in een schuur in Rugge, even buiten Brielle. Zij kwamen bekend te staan als de Martelaren van Gorcum.

Geuzen en Martelarenroute

Voor de Geuzen en Martelarenroute is een spoor door de stad ontwikkeld rond het thema vrijheid. Op regelmatige afstand van elkaar zijn tegels in het straatoppervlak aangebracht die quotes bevatten van bekende personages. De tegels vormen gezamenlijk een route die het 1 april monument verbindt met de Bedevaartskerk. Meer informatie is te vinden op www.opvoorneputten.nl

Zaterdag 9 juli 2022

Op zaterdag 9 juli 2022 wordt de Nationale Bedevaart naar Brielle gehouden. Een bedevaart waarbij geheel Katholiek Westland zich gaat aansluiten. U kunt met ons mee per fiets. Iedereen is welkom. Wij willen namelijk massaal aanwezig zijn in de Martelarenkerk voor de jaarlijkse herdenking van een historisch gebeuren waarbij mensen hun leven gaven voor het geloof (zie geschiedenis). De Westland-Brielle-Westland is een inspirerende bedevaart, voor de fietsers bovendien een sportieve uitdaging, voor allen vooral een zoektocht naar het geloof van de martelaren. Bisschop J.H.J. van den Hende zal ons hierin voorgaan en ons in Brielle bemoedigend toespreken. De geestelijke leiding van de fietstocht is in handen van diaken Walther Burgering.

Nationale Bedevaart Brielle

Bisschop Mgr. J.H.J. van den Hende is hoofdcelebrant tijdens de plechtige Eucharistieviering van 11.00 uur in de Martelarenkerk. Het thema van de Nationale Bedevaart is: Eén van Geloof en één van Geest.

Na de viering volgt een lunchpauze met koffie. In de middag is er gelegenheid tot biecht horen en om 13.30 uur wordt het rozenkransgebed gebeden. Om 14.30 uur begint de Kruisweg in de Ommegang rond het Martelveld. De Nationale Bedevaart wordt afgesloten met een vesperviering met processie en pelgrimszegen. Rond 16.15 uur verzamelen we dan weer voor de terugtocht.

ROUTE EN VERTREKTIJD

Voor sommige deelnemers heeft deze spirituele reis ook een sportief kantje. De groep gaat op de fiets naar Den Briel. Verzamelen op zaterdagochtend om 7.45 uur in de kerk van de H.H. Martelaren van Gorcum in De Lier. Na een kort meditatief moment en de pelgrimszegen vertrekken de fietsers om 08.00 uur. Er gaat een bezemwagen mee zodat niets in de weg staat om mee te gaan. De route loopt van De Lier naar Maassluis waar we per veerboot oversteken naar het eiland Rozenburg en vervolgen zo onze weg naar het Heiligdom in Brielle. De terugweg loopt grotendeels via dezelfde route. Toch blijft de tocht een uitdaging: zorg dus voor een degelijke voorbereiding en een goede fiets of e-bike.

AANMELDEN

Ja, ik meld me aan om deel te nemen aan de Westland-Brielle-Westland bedevaart naar Brielle op zaterdag 9 juli 2022. Uw naam, adres, telefoon bij voorkeur per mail naar brielle@westlandsebedevaarten.nl of via de button AANMELDEN op onze website.

DEELNAMEKOSTEN

Aan deelname van deze Westlandse fietstocht van De Lier naar Brielle en terug zijn **geen** kosten verbonden. De fietsers die in De Lier starten krijgen daar hun deelnamekaart. De Westlandse bedevaart zorgt voor collectieve aankoop en betaling van de vervoersbewijzen. Onderweg ontvangt u nog een versnapering.

MEER INFORMATIE

Raadpleeg onze website voor actuele informatie www.westlandsebedevaarten.nl