

Stille Omgang

14 maart

De Stille Omgang wordt sinds 1881 jaarlijks in 'Mirakelstad' Amsterdam georganiseerd. Na de eucharistieviering in een parochiekerk, nemen de pelgrims deel aan de omgang en lopen de processieroute. Zij lopen in stilte de weg zoals deze ook in de Middeleeuwen werd gelopen. De tocht duurt ongeveer een uur.

Dauwtrappen Hemelvaartsdag 21 mei

Deze ochtendwandeling op Hemelvaartsdag is bedoeld voor jong en oud en duurt ongeveer anderhalf uur. Even de tijd nemen om te genieten van de dingen om ons heen, van rust en ruimte, natuurschoon en morgendauw.

Brielle

11 juli

Op 9 juli 1572 werden bij Brielle 19 priesters en kloosterlingen gedood vanwege hun getuigenis omtrent de tegenwoordigheid van Christus in de Eucharistie en het gezag van de Paus als zichtbaar hoofd van de Kerk. Onder hen waren ook Adrianus van Hilvarenbeek, pastoor te Monster met zijn kapelaan Jacobus Lacops. Verzamelen op zaterdagochtend om 7.45 uur in de kerk van de H. Machutus in Monster. Na een kort meditatief moment en de pelgrimszegen vertrekken de fietsers om 08.00 uur.

Maria Tenhemelopneming 15 augustus

Evenals voorgaande jaren wordt u allen van harte uitgenodigd om dit feest met de gehele federatie te vieren in de H. Machutuskerk in Monster. De viering begint om 19.00 uur; met een processie naar en langs de oudste Lourdesgrot van Nederland (achter de kerk) wordt de viering afgesloten. Na de processie ontmoeten we elkaar achter in de kerk voor een kopje koffie.

Heiloo Oogstdankdag 2 september

De Land- en Tuinbouworganisatie L.T.O. Noord organiseert al sinds 1933 jaarlijks Oogstdankdagen in Heiloo, in de kapel van Onze Lieve Vrouw ter Nood. De Eucharistieviering in de bedevaartskerk begint om 10.30 uur. Na de lunch is er een Marialof met Sacramentsprocessie met gezang en rozenkransgebed.

Patroonsfeest federatie 3 oktober

De slotviering van de bedevaarten die we in 2020 met elkaar gedaan hebben, houden we gelijktijdig met het patroonsfeest van onze federatie, het Feest van de H. Franciscus. .

Wijzigingen voorbehouden

Stichting Bedevaarten Westland

Vorkotterstraat 13
2295 HC Kwintshuyl
☎ (0174) 622 822

info@westlandsebedevaarten.nl
www.westlandsebedevaarten.nl

NL71 RABO 0148 3536 81
KvK nr 50642006



BEDEVAARTEN



**PASSIE
SPELEN
TEGELEN
2020**



SINT BONIFACIUS.

KEVELAER

Bonifatius Dokkum

13 juni

'Bij Dokkum vermoord'

Deze regel klinkt velen nog bekend in de oren: "754: Bonifatius bij Dokkum vermoord". Bonifatius was een christelijk missionaris die tijdens zijn bekeringswerk door Friese heidenen werd uitgeschakeld. Zover komen de meesten van ons nog wel. Maar wie was deze heilige, die ruim 12 eeuwen geleden het Woord Gods verspreidde in onze contreien en die het in Nederland uiteindelijk schopte tot patroon van een provincie, twee grote steden en een bisdom?

Op het 'martelaarsveld (voor het park) bevindt zich de Bonifatius bron. Het blijft onduidelijk hoe deze bron ontstaan is. Een oud verhaal vertelt dat Bonifatius de bron deed ontspringen. Het gelovige vertrouwen waarmee mensen dit water aanraken, geeft geneeskraft en is heilzaam voor lichaam en ziel.

Dokkum werd na de Reformatie grotendeels protestants. Maar er is altijd een kleine katholieke gemeenschap gebleven. De bedevaarten hielden op en zouden eerst in 1924 met Titus Brandsma als initiatiefnemer weer een aanvang nemen. Veel herinnert aan Bonifatius, zoals een kerk en een kapel met heilige bron. Maar Dokkum heeft meer.

Onderweg naar Dokkum stoppen we voor een koffiestop. In Dokkum aangekomen laten we ons meenemen in het verhaal van Bonifatius. We vieren bij de bron en bezoeken Dokkum. Binnen de dubbele grachtengordel van Dokkum staat u midden in de geschiedenis: het stratenpatroon is sinds 1650 onveranderd gebleven, inclusief de kromme straatjes, de bruggetjes en de prachtige doorkijkjes. Veel herinnert aan Bonifatius, zoals een kerk en een kapel met heilige bron.

Deze indrukwekkende dag sluiten we af op een historische plek langs de Zuiderzee: in Kasteel Radboud te Medemblik, door Graaf Floris V van Holland gebouwd in de 13e eeuw, staat een dinerbuffet voor ons klaar.

Den Bosch en Passiespelen

19 juli

'Hem achterna. Een passiespel'

De Sint-Jan, ofwel voluit de Kathedrale Basiliek van de H. Johannes Evangelist, is de thuiskerk van de bisschop maar ook parochiekerk en het thuis van de Zoete Moeder van 's-Hertogenbosch.

Het beeld van Zoete Moeder. Op grond van de stijve vorm en frontale houding wordt vermoed dat het eikenhouten Mariabeeld tussen 1270 en 1310 is gemaakt. Het is ongeveer een meter hoog en stelt Maria voor met Christus op de linkerarm.

Het Passiespel verhaalt de emotionele gebeurtenissen uit de laatste dagen van het leven van Jezus: van de glorieuze intocht van Jezus in Jeruzalem, het laatste Avondmaal met de twaalf apostelen, het verraad van Judas, de door de hogepriesters geëiste veroordeling van Jezus, zijn pijnlijke kruisgang en uiteindelijk zijn dood aan het kruis op de Calvarieberg. Het zijn die gebeurtenissen, die de christenen gedenken tussen Palmzondag en Pasen.

'Hem achterna' vertelt het verhaal van toen en nu, van strijd en corruptie in het oude en het nieuwe Jeruzalem, van onderdrukking, wanhoop en verdriet. Maar ook van liefde en vriendschap, van vurige hoop en een oprecht geloof in een betere wereld.

Vanuit het Westland rijden we in de ochtend naar de St. Jan in 's-Hertogenbosch om aldaar de zondagse eucharistieviering te ervaren. Na de viering is er tijd om de kerk te bezichtigen maar ook om op een terrasje een Bossche bol te verorberen. We zorgen dat we op tijd in het Openluchttheater de Doolhof in tegelen zijn voor de Passiespelen. De dag sluiten we af met een diner in het Brabantse land.

Kevelaer en Renkum

24 en 25 juli

'Ik ben daar waar jij bent'

Ons vertrekpunt is de St Jan de Doperkerk in Wateringen dat vele jaren als Broederschapskerk heeft dienst gedaan. De prachtige gebrandschilderde ramen vertellen het verhaal van Kevelaer en Lourdes. Onderweg naar Kevelaer stoppen we bij Maria van Renkum. Na aankomst in Renkum krijgt u eerst koffie met wat lekkers, we krijgen een uitleg over Maria van Renkum en bezoeken het Rosarium Mariae. Na een smakelijke lunch vervolgen we onze weg naar Kevelaer. Daar aangekomen brengen we een bezoek aan het heiligdom met een korte rondleiding. Uiteraard is er ruimte voor ontspanning op een terrasje of een bezoek aan het stadje Kevelaer. In de kapel van het hotel bidden we als dagsluiting de rozenkrans.

Op dag twee ontvangen we bij het Raadhuisplein de pelgrims die alleen op zaterdag 25 juli naar Kevelaer komen. Met een traditionele intocht door de Hoofdstraat brengen we onze bedevaartskaaars naar de Kaarsenkapel. Na de koffie met wat lekkers vieren we de eucharistie in de Basiliek, ondersteunt met zang en muziek. In de middag kunt u deelnemen aan de kruisweg en voordat we Kevelaer verlaten, is er een Marialof.

Kevelaer

25 juli

'Ik ben daar waar jij bent'

Ons vertrekpunt is de St Jan de Doperkerk in Wateringen dat vele jaren als Broederschapskerk heeft dienst gedaan. De prachtige gebrandschilderde ramen vertellen het verhaal van Kevelaer en Lourdes. Na aankomst in Kevelaer stellen we ons op voor een traditionele intocht door de Hoofdstraat en gaan in processie met muziek en bedevaartskaaars naar de Kaarsenkapel. Na de koffie met wat lekkers vieren we de eucharistie in de Basiliek, ondersteunt met zang en muziek. Na de lunch kunt u deelnemen aan de kruisweg en als afsluiting van deze bedevaart in Kevelaer is er een Marialof.

In Nederland en België is Kevelaer bekend als Maria-bedevoortsoord. Sinds 1642 wordt er een als wonderbaarlijk beschouwde afbeelding van de Maagd Maria vereerd. Veel katholieken pelgrimeren jaarlijks naar dit genadebeeld, dat in Latijn bekendstaat als de Consolatrix Afflictorum, ofwel de "Troosteres der Bedroefden".

Opening seizoen 9 februari 2020

Afsluiting seizoen 21 november 2020